

Maak je eigen stiftgedicht!

Een stiftgedicht is een gedicht dat niet ontstaat door te schrijven maar door weg-weg te laten! Het wordt gemaakt door uit een bestaande tekst een aantal woorden of stukjes zin te omcirkelen. Andere woorden streep je juist weg met een markeerstift. Wat overblijft is een onverwacht gedicht. Grappig en maf. Je maakt je eigen tekstding!



Geen ervaring met Literatuur of poëtisch gedoe? PERFECT! Je gaat dingen doen die je al kunt namelijk kijken, lezen, kiezen, knippen, plakken, ruilen en lachen.

Aan de slag!

Vergelijk de aanpak met een blok marmer waar de beeldhouwer al een werk in ziet. Hij of zij tikt met de hamer stukjes een weg om tot een mooi werk te komen. In jouw geval kies je voor stukjes tekst die je uit een eigen boek kopieert of uit een reclameboekje.

Lees nu de tekst twee of drie keer van onder naar boven en van rechts naar links. Dat is best gek en lastig! Maar dat lukt je. Het gaat vanaf nu *niet* om de inhoud van de tekst. Het gaat *niet* om het vinden van rijmwoorden.



Omcirkel de leuke woorden of de woorden die een paar keer herhaalt worden. Of kies woorden die je op een andere manier opvallen. Omcirkel ook een paar woorden waarvan je vindt dat die er zomaar bij horen. Je kunt nog steeds helemaal niets fout doen! De overgebleven stukken tekst kladder je zwart met een stift. Je eigen gedicht krijgt nu letterlijk en figuurlijk vorm. Zeker als het gedicht nieuwe betekenis of een vreemde wending geeft aan de foto die al naast de tekst stond. Nog toffer is als je er een eigen afbeelding bij maakt, bijvoorbeeld met collagetechnieken uit de opdracht van vorige week.

Linkje: <https://www.youtube.com/watch?v=Rj1U6Pz3GRs>